

Dieren

Het dier blijft altijd bij mij
Een kip legt een ei
De koe staat in de wei
Een bij hoort erbij
De beer wordt wakker door een hard geluid
Ik blaas op een fluit
Panters hebben hele mooie vlekken
Daar kunnen ze zich goed mee bedekken
Het hert drinkt wijn
Op het plein
Er was eens een muis
Die stal kaas in het huis
De lama spuugt in mijn gezicht
Hij verdwijnt uit het zicht
Het is licht
Wij maken een gedicht

Groepsgedicht 1/2 D

Dichters in de dop

LEERLINGEN VAN DE ST. JANSCHOOL PRESENTEREN GEDICHTEN IN DE BUURT

